



Μικροί καλλιτέχνες, μεγάλα έργα!

Οι καλλιτέχνες της Β' Δημοτικού

Ελληνικό σχολείο Αγίου Αθανασίου Κέιμπριτζ

Αποσπάσματα:



-Πω πω! Αμάν με αυτό το πρόγραμμα...Οι μεγάλοι μιλάνε συνέχεια για το πρόγραμμα και πόσο σημαντικό είναι να το ακολουθείς..... χμμμ βαρέθηκα..

-Χαχα.....Και τι θέλεις να κάνουμε για αυτό Νικόλα;

-Δεν θέλω να ακολουθώ το πρόγραμμα... Θα βγάλω δικό μου πρόγραμμα και θα τελειώσω αμέσως.....



-Μαμάααα γύρισα..νομίζω ότι μπορώ να παίξω με τους φίλους μου τώρα, έτσι;

-Όχι ακριβώς...Μπορείς να ξεκουραστείς, να φας και σε λίγο να κάνεις τα μαθήματά σου. Μην ξεχνάς ότι έχεις ένα εβδομαδιαίο πρόγραμμα και πρέπει να το ακολουθείς. Εξάλλου, μετά έχεις μάθημα με τον κύριο Ούμπεργκ, μαθηματικά.

Ιστορία που φτιάχτηκε για τα παιδιά: 'Ο μικρός Νικόλας και το πρόγραμμά του'.



Πρώτη μέρα της εβδομάδας και ο μικρός Νικόλας γύρισε χαρούμενος στο σπίτι και σήμερα, μετά από μια κουραστική μέρα στο σχολείο.

Ήταν χαρούμενος γιατί ήξερε πως είχε έρθει η ώρα για παιχνίδι, φυσικά!

Μία μέρα η τάξη μας δούλεψε στο σχολείο με την δασκάλα, και μια στιγμή η δασκάλα είπε ότι θα πάμε στο δάσος.

Όλοι ζητωκραύγαζαν στην τάξη εκτός από τον Ανιάν και είπε <μα θα χάσουμε της εξισώσεις!>

Το βράδυ όλοι περιμένουν υπομονετικά, εκτός από τον Ανιάν που δεν μπορεί να κοιμηθεί.

Την επόμενη μέρα πήραν ένα λεωφορείο στις 4.45μμ για το δάσος. Όταν έφτασαν στις 5.00μμ ο Νικόλας βγήκε και έτρεξε και μετά είπε ότι θα κατασκηνώσουμε.

Όλοι ζητωκραύγαζαν, μέχρι ο κύριος Ντιπόν να βγει έξω. Μετά από λίγο η δασκάλα ρώτησε αν η τάξη θα μπορούσε να φέρει ξύλα. Όταν ανάψαν φωτιά με τα ξύλα, ο κύριος Ντιπόν είπε ότι μπορούν να παίξουν για λίγο.



«N.T.»

«Γ.N.»



Γράφω για ένα αστείο γεγονός που μου έχει συμβεί!

Γράφω πού έγινε και πότε, αν ήμουν μόνος μου και αν θα ήθελα να μου συμβεί ξανά

Αρχή Σήμερα το πρωί έχω και ο μπαμπάς μου κάτσαμε στο τραπέζι της κουζίνας για να διαβάσουμε τα μαθήματα των ελληνικών.

Μέση Ο μπαμπάς μου είτε να ξύσω το μολύβι μου. Εχώ προσάθισα αλλά το μολύβι δεν χυρναξε στην ξύστρα. Τότε ο μπαμπάς είπε «φέρ'τα εδώ να δοκιμάσω εχ'».

Τέλος Ο μπαμπάς προσπάθησε και του έσπασε η μύτη τρεις φορές. Τότε τσαντίστηκε και πέταξε το μολύβι στα σκουπίδια. Το βρήκα παύ' αστείο και χέλωσα παύ'.

«Γ.Κ.»

Αρχή. Κάτι αστείο έγινε στα χαράκια

Μέση. Είδα ένα φίλο Ειρήσωνα τόσο χαρούμενος. Τότε είδα ότι ήταν χαρτί

Τέλος. Δεν θα είθελα να ξαναβρω να επείξει είθελα να δω ένα φίλο

Αρχή. Τα κέσια παρταρτα...

Μέση. Είχαμε χιμαρτα...

Τέλος. Αρτό...

«Γ.Ι.»

Γράφω πού έγινε και πότε, αν ήμουν μόνος μου και αν θα ήθελα να μου συμβεί ξανά

Αρχή Μια νέα καθεώς έκανα βόλτα με το πατήρα. Το μαν...

Μέση Πληγί νοκίας...

Τέλος Ήταν...

«Δ.Α.»

Γράφω πού έγινε και πότε, αν ήμουν μόνος μου και αν θα ήθελα να μου συμβεί ξανά

Αρχή Πρωτο από κρεστό καιρό κουνιάτων...

Μέση Μια μέρα πήν...

Τέλος Τώρα που κουν...

«Ν.Τ.»



Θέατρο σκιών: Καραγκιόζης



Ο ρόλος του Καραγκιόζη ως λαϊκός ήρωας

Στην Ελλάδα ο Καραγκιόζης, ως λαϊκός ήρωας, εκπροσωπεί το φτωχό, πονηρό Έλληνα, στο περιβάλλον της Τουρκοκρατίας.

Είναι καμπούρης και περιστοιχίζεται από την οικογένειά του, το φίλο του Χατζηαβάτη, το θείο του Μπάρμπα-Γιώργο και άλλους χαρακτήρες. Ζει σε παράγκα (Η παράγκα του Καραγκιόζη), είναι ξυπόλητος και μένει απέναντι από το σεράι (το παλάτι) του Βεζύρη.

Ο Μέγας Αλέξανδρος και το Καταραμένο φίδι

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: Αξιότιμοι κύριοι, κυρίες μου και παιδιά. Έχουμε παράσταση τον Αλέξανδρο το Μακεδόνα και το καταραμένο φίδι. Καθίστε, απόψε θα ξεποδαριαστούμε στο γλέντι. Θα φάμε, θα πιούμε και νηστικοί θα κοιμηθούμε. Ας πάω κι εγώ τώρα να ετοιμάσω την παράσταση.

(Ο Καραγκιόζης φεύγει. Ακούγεται το τραγούδι του Χατζηαβάτη και εμφανίζεται ο ίδιος).

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Ακούσατε, ακούσατε! αγάδες, πασάδες, ντερβισάδες, Ρώσοι, Πρώσσοι, Μπόερες, Οθωμανοί... Άγγλοι, Γάλλοι, Πορτογάλοι, Σέρβοι, Ρουμάνοι, Πολουνοί!...

ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ: (Μέσα από την καλύβα μ' ένα χασμουρητό). Ποιος ουρλιάζει όξω απ' την παράγκα μου και θα μου ξυπνήσει την οικογένεια, ο γρουσουζής!...

ΧΑΤΖΗΑΒΑΤΗΣ: Ακούσατε, ακούσατε...



Σαν τον Καραγκιόζη
Διονύσης Σαββόπουλος



Τραγουδάμε:

Κείνο που με τρώει, κείνο που με σώζει
είναι π' ονειρεύομαι
σαν τον Καραγκιόζη.
Φίλους και εχθρούς, στις φριχτές μου πλάτες
όμορφα να σήκωνα σαν να 'ταν επιβάτες.
Λευκό μου σεντονάκι, λάμπα μου τρελή,
ποια αγάπη τάχα μας φυσάει.
Βάλε στη σκιά σου
τούτο το παιδί
που δεν έχει απόψε
πού να πάει πού να πάει.
Σαν κουκιά μετρώ, τα λόγια του καμπούρη
πίσω απ' το λευκό πανί, μέσα στο κιβούρι.
Μα όσο κι αν μετρώ
κάτι περισσεύει,
τρύπια ειν' η αγάπη μας
και δε μας προστατεύει.
Λευκό μου σεντονάκι, λάμπα μου τρελή,
κόκκινα αυγά ή καρναβάλια,
μέσα από την κάλλη τη στατιστική,
μας κοιτάζει ο Χάρος
και του τρέχουνε τα σάλια.



Π.Β.



**Φτιάχνουμε
ευχετήριες κάρτες.**



A.M.



Z.S.



Π.Β.



Θ.Τ.



Ν.Τ.



Ν.Τ.

Γ.Ι.



Γ.Κ.



Γ.Κ.

(Γράφω πού έφαγα αυτή την τούρτα, πώς ήταν εξωτερικά, τι είχε πάνω, τι γεύση ήταν, μου άρεσε ή όχι.)

Αρχή Το Πάσχα είναι μια μεγάλη γιορτή και είναι πολύ σημαντικό να φάμε τούρτα.

Μέση Η τούρτα που φάγα ήταν πολύ νόστιμη και είχε πολύ σοκολάτα.

Τέλος Η τούρτα που φάγα ήταν πολύ νόστιμη και είχε πολύ σοκολάτα.

Γ.Κ.



(Γράφω πού έφαγα αυτή την τούρτα, πώς ήταν εξωτερικά, τι είχε πάνω, τι γεύση ήταν, μου άρεσε ή όχι.)

Αρχή Έφαγα τούρτα την επόμενη μέρα που ταξίδευα στο σπίτι των γονιών μου. Ήταν αυτή που τούρτα που φάγα στην σχολή.

Μέση Η τούρτα ήταν πολύ με σοκολάτα και στα πάνω της από πάνω της ήταν σοκολάτα και γεύση ήταν πολύ άρεσε και παραδόσια γεύση.

Τέλος Αυτή η τούρτα ήταν η καλύτερή μου τούρτα και θα ήθελα να τη φάω ξανά.

Γ.Ι.

(Γράφω πού έφαγα αυτή την τούρτα, πώς ήταν εξωτερικά, τι είχε πάνω, τι γεύση ήταν, μου άρεσε ή όχι.)

Αρχή Ο αδελφός μου ο Δημήτρης έγινε 5 έτη χρονών φέτος. Η τούρτα του Δημήτρη ήταν μπύρα του μπακάτη.

Μέση Ήταν πολύ νόστιμη η τούρτα. Ήταν σοκολάτα και πάνω της επικάλυψη βανίλια. Η μαμά μου και εγω φτιάξαμε την τούρτα. Άρεσε πολύ την οι καγεύειες.

Τέλος Τη φάγα με μέσα σε δυο μέρες!

Θ.Τ.

Ο Κύριος

Τα παιδιά της παρέας μας πούλεσαν τούρτα, αλλά μου ήθελε ο Κύριος.

Η γιαγιά μου φάει τον κόσμο και τον κάνει πούλη να τον φάει ο Κύριος. Έχει πολύ σοκολάτα και είναι πολύ νόστιμη.

Έφαγα τούρτα η γιαγιά μου και άρεσε. Το σχολείο είναι ανήμπορο να το ετοιμάσει και εγώ!

Ε.Μ.



Αφιερωμένο
στη μαμά μου.
Γιάννης
8.5.20

«Άνοιξη» Γ.Ι.



« Άνοιξιάρτικη μέρα »

Γ.Κ.

Επιστρατεύουμε
τη φαντασία και
ζωγραφίζουμε.



Δ.Α.



‘Το τριπλό κουτάβι’
A.M.



«Το δροσερό παγωτό με τις 3 γεύσεις»

Π.Β.

« Αφιερωμένο στον αδερφό μου »
«How to train your dragon»

N.T.



«Το δικό μου πάντα» A.M.



Μαθητές Β' Δημοτικού
Ελληνικού σχολείου Κέιμπριτζ.



*...Είσαι διαφορετικός όπως και εγώ.
Έχεις άλλα ταλέντα απ,ότι εγώ.
Είσαι μοναδικός, όπως και κάθε άλλος άνθρωπος.
Είσαι παιδί και έχεις δικαιώματα....*

<https://karaghiozis.wordpress.com/%CE%BF-%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BA%CE%B9%CF%8C%CE%B6%CE%B7%CF%82/>.

<http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B106/672/4473,20126/>.

Δασκάλα: Περαιθωράκη Γεωργία